



Je hebt soms van die Ontmoetingen die op een glad verkeerd moment komen. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we precies een week voor onze Kerst Ohne Grenzen, een concert dat we op 10 december gaan geven met Musikkapelle Burlo. En als je dit leest ligt het alweer achter ons... Te laat om aan te kondigen, te vroegen om te schrijven hoe mooi het was. Wat is het dan toch verrekke handig om onze belevenissen en activiteiten te volgen via facebook, dat overigens steeds populairder wordt als nieuwsmedium. Bijna 850 volgers!

Het was spitsuur in het weekend van 7/8 oktober voor de Concordianen. De majorettes namen zaterdag 7 oktober met succes deel aan een wedstrijd in Zieuwent, goed voor een eerste plaats. Terwijl een aantal jeugdleden zondag met veel enthousiasme deelnam aan het tiende concert van het Oost Gelders Jeugd Orkest in Eibergen, brachten degenen die niet bij dat concert aanwezig waren, een serenade voor het 60-jarig bruidspaar Jan en Bertha Krosenbrink. In De Pelkwijk gaven we de receptie op verzoek van hun dochters extra muzikale kleur, tot groot genoegen van het paar.

De diepvries in menig huisgezin is weer goed gevuld. De nijvere Concordianen ontptopten zich op zaterdag 4 november weer als rasverkopers van snert en aardappelen. Vele adressen in ons 'werkgebied' zijn voorzien van stevige winterkost. Dank aan Harm Kookt en Ivo Kruisselbrink voor het leveren van hun smakelijke producten. Ook petje af voor de organisatoren, die alles strak hebben begeleid én een pluim voor onze leden die zo goed verkocht hebben. En uiteraard hartelijk dank aan al onze afnemers. Het smaakt naar meer... volgend jaar weer!

Op 30 oktober hebben Lot Winkelhorst, Renske Vreman en Sascha Scharenborg hun theorie examen gedaan voor het D-examen. Ze zijn alle drie geslaagd. Gefeliciteerd namen ons allemaal! Op het moment van schrijven zijn de praktijkexamens, dus we hopen binnenkort weer de nodige geslaagden te kunnen melden. Volg het laatste nieuws hierover op Facebook (Concordia Kotten).

Blokfluitlessen

Ook dit seizoen verzorgt Concordia blokfluitlessen voor basisschoolleerlingen (vanaf groep 4) in Kotten, Miste en Woold. In 15 lessen leer je noten lezen en liedjes spelen op de blokfluit. Daarnaast maak je kennis met de verschillende instrumenten van een harmonieorkest en natuurlijk mag je meespelen tijdens de jeugduitvoering! Op dinsdag 9 januari 2018 starten we met de cursus. De lessen worden elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur gegeven door Eefke Sikkink en Vero ten Dolle in basisschool Kotten. De kosten bedragen 65 euro; dit is exclusief blokfluit maar inclusief boekjes en dergelijke.

Heb je zin om mee te doen? Geef je dan op bij Eefke Sikkink: hoorn_eefke@hotmail.com of Vero ten Dolle: vero_td@msn.com. Vermeld bij aanmelding je naam, leeftijd, adres, telefoon en e-mailadres.

Majorettes

Op 13 oktober was er een drukbezochte kijkles bij de minirettes. We hebben vier nieuwe meisjes mogen verwelkomen, super! Ook zijn er bij de majorettes wisselingen geweest, drie minirettes zijn nu majorettes geworden. Hierdoor hebben we weer twee leuke, gezellige groepen. Beide groepen zijn druk aan het oefenen voor het jeugdconcert op 24 februari en voor de wedstrijden in 2018.

Op 24 november kregen wij onverwacht bezoek bij de majorettelessen. De meiden waren aan het oefenen toen er plotseling op de deur geklopt werd. Vervolgens kwamen er vier pieten binnen. De meiden hebben geprobeerd om de pieten wat majorettekunstjes te leren. Zo kregen ze les over draaien en moesten ze in de maat lopen. Bij de ene piet ging dit wat beter dan bij de ander, maar ze deden wel allemaal erg hun best. Ook hebben beide groepen hun dansjes getoond aan de pieten en als beloning hiervoor kregen de meiden een chocoladeletter.



Jeugdcommissie

Op 8 oktober had LINK een concert met het LEGO orkest van Cresendo uit Ratum bij Berenschot's Watermolen. Er werden verschillende nummers gespeeld uit de oude doos, zoals Jungle Book en Wannabe van de Spice Girls. Dit was voor LINK het eerste optreden met haar nieuwe dirigent Miranda Loff. De zaal zat vol en het was een bijzonder geslaagde ochtend.

Ook was er op 18 november nog een heerlijke middag voor de jeugdleden, getiteld: Jeugd Concordia Bakt! Maar liefst 21 jeugdleden waren druk met het bakken van taarten, pizza's, soesjes, speculaasjes, pepernoten en worstenbroodjes. De jeugdleden waren ingedeeld in zeven groepjes. Ieder groepje ging iets lekkers bakken. Ze deden erg hun best want er kwam nog een deskundige jury om de lekkernijen te proeven. Toen de winnaars bekend waren, mochten de jeugdleden zelf aanvallen en hun eigen creaties verorberen. Tussendoor was er ook nog tijd voor allerlei verschillende spelletjes die te maken hadden met het bakken, zoals een estafette met bakkerskleding. De middag viel letterlijk en figuurlijk in de smaak! Alle kinderen gingen met een goed gevulde buik naar huis.



Naast al deze activiteiten zijn de jeugdleden ook druk aan het oefenen voor het volgende jeugdconcert op zaterdag 24 februari. De jeugdleden gaan deze avond op reis. Er worden verschillende nummers gespeeld uit andere landen. Ook wordt er om de wereld gedanst en gaan we naar Budapest. Kortom een goede reden om deze avond ook je koffer in te pakken en te komen kijken en luisteren in het Kottens gebouw!

De malletband is deze keer geen nieuws te melden. De groep werkt aan nieuwe nummers en nieuwe shows maar kijkt ook al een schuin oog naar het 100-jarig bestaan van Concordia in 2019 waarvoor we al druk bezig zijn om ideeën voor te verzinnen.

De scribenten wensen u fijne kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en alvast een klinkend 2018!

Jan Heijnen (harmonie), Wenke Wullink (malletband) en Manon Bonnink (jeugd)